



## Ditjes & Datjes

Jaargang 2021-2022 nummer 8

6-4-2022



### Agenda:

7 april – viering Palmpasen  
14 april – Schoolfotograaf  
15 april – Studiedag, gr. 1 t/m 8 vrij  
17 april – Eerste Paasdag  
18 april – Tweede Paasdag vrije dag  
19, 20 en 21 april – Eindcito groep 8  
21 april – OR-vergadering 19:30 uur  
22 april – Koningsspelen  
23 april t/m 8 mei - Meivakantie

### In dit nummer:

Leerlingen

Viering 100-jarig bestaan  
Jozefschool

De schoolfotograaf

Open ochtend op locaties in en  
nabij Elden

Uitnodiging Lucaskerk –  
Palmpasen en Familiepasen

Wijkcoach

### Bijlage(n):

Koningsdag rondom de Molen  
Elden

Pasen 2022 – Uitnodiging

Flyer - steunouders gezocht!

Beste ouders/verzorgers,

De afgelopen weken heeft de griep flink huisgehouden. Veel kinderen waren ziek en ook veel teamleden waren te ziek om naar school te kunnen gaan. We proberen steeds weer om de groepen, ondanks het enorme lerarentekort, te draaien. Helaas lukt dat niet altijd en moet er een groep thuis werken. Wij begrijpen dat dat grote problemen kan geven bij u als ouders. Het spijt ons dat dat dan niet anders kan.

#### Fietsenstalling

Fijn dat zoveel kinderen met de fiets naar school komen! Lekker fietsen is gezond en de kinderen leren deel te nemen aan het verkeer. De fietsen worden op school in de fietsenstalling met het voorwiel tegen de muur gezet. Als er naast de school geen ruimte is, kan dat achter de school om de hoek. De fietsen mogen niet tegen het hek of tegen de heg aan gezet worden. Die vluchtroute moet volledig open blijven om bij brand te kunnen ontruimen. Wilt u dit ook met uw kinderen bespreken?



#### Een kleine geboren!

Meester Jan, onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, is vader geworden!! Daantje is 21 maart geboren en alles gaat goed met moeder, kind en vader. Jan heeft verlof tot aan de meivakantie. Anne geeft deze periode de gymlessen.

#### Sloffes

De sloffen hebben hun werk goed gedaan. De school is een stuk schoner! Toch gaan we het weer met schoenen uitproberen. Vlak voor de meivakantie gaan de sloffen mee naar huis. Tussen de meivakantie en de zomervakantie houden de kinderen op school de schoenen aan.

#### 100 jaar

Vanwege ons honderdjarig bestaan organiseren wij een 'Kom weer eens terug op de Jozefschool' voor oud-leerlingen en oud-teamleden. Ook zal er een receptie zijn voor externen. Dat zijn bijvoorbeeld medewerkers van onze stichting, buurtbewoners, de dorpsraad, ondersteuners en dergelijke. Verderop in de Ditjes&Datjes vindt u meer informatie. Binnenkort zullen deze ook via Social Media gedeeld worden.

Mocht u het leuk vinden om tijdens een van deze evenementen te helpen, bijvoorbeeld met koffie schenken, dan kunt u dat doorgeven aan Marjolein via [info@jozefschoolarnhem.nl](mailto:info@jozefschoolarnhem.nl) of via Social Schools.

#### Ouderenquête

Binnenkort zullen wij de ouderenquête uitzetten. Voor ons is het belangrijk om van u als ouder te horen wat u van de school vindt. Wij stellen het zeer op prijs als u een paar minuten vrij maakt om de vragen te beantwoorden. De enquête ontvangt u via Social Schools.

Verderop in deze Ditjes&Datjes vindt u nog meer informatie. Ik wens u veel leesplezier!  
Namens het team, met vriendelijke groeten

Marjolein Berg  
Jozefschool Elden



## Leerlingen

Er zijn weer nieuwe leerlingen bij ons op de Jozefschool gekomen! Lucas is gestart in groep 1 blauw, Liv in groep 1 rood, Nolan in groep 2 rood en Livvy in groep 5. Van harte welkom! Wij wensen jullie een hele fijne en leerzame tijd bij ons op school!

## Viering 100-jarig bestaan Jozefschool!

De Jozefschool bestaat 100 jaar en dat gaan we de komende maanden vieren! Iedereen kan dan meteen ons mooie gebouw van binnen bekijken!

Voor oud-leerlingen en oud-collega's organiseren wij op **zaterdag 21 mei tussen 11 en 15 uur** een 'Kom weer eens terug op de Jozefschool' waar gelegenheid is om elkaar te ontmoeten.

Voor alle externen, organiseren we op **woensdag 1 juni tussen 15 en 17.30 uur** een receptie om de verjaardag van de school te vieren.



Een vrijwillige  
bijdrage is altijd van  
harte welkom!  
Cadeautip:  
We sparen voor een  
klimrek op ons  
nieuwe schoolplein!

## De Schoolfotograaf

Schoolfoto's 2021-2022 Donderdag 14 april worden de schoolfoto's gemaakt! Dit jaar worden ze gemaakt door Maaïke van Mooie Portretten. Er zullen vast wat dingen anders zijn, ik hoop (uiteeraard) alles ten goede. U kunt de foto's meteen na de meivakantie verwachten.

Ik zal mezelf even kort voorstellen; ik woon inmiddels 8 jaar met veel plezier in de Tuin van Elden, met mijn man, 2 dochters en hond. Ik ben ruim 13 jaar werkzaam als fotograaf en heb al vele kinderen mogen fotograferen. Iedere keer weer een hele leuke uitdaging om elk kind er ontspannen op te krijgen.

Er is gekozen voor een licht gemêleerde grijze achtergrond, zoals het voorbeeldje. Qua kleding is bijna alles geschikt, vooral kleding met kleur en spijkerkleding komt erg goed over. Alleen een grijs shirt zou ik nu niet aanraden.

Andere tips; Denk er ook aan om brillen op te poetsen, mooi ingevlochten haren aan de achterkant zijn niet zichtbaar, plakplaatjes graag zelf vooraf wegpoetsen (worden niet weg-gephotoshopt).



Jongere òf oudere broertjes en zusjes die nog niet (of niet meer) op de Jozefschool zitten, mogen na schooltijd even samen op de foto. Dit is mogelijk tot 15.30 uur. Met vriendelijke groet, Maaike Melgers Mooie Portretten [www.mooieportretten.nl](http://www.mooieportretten.nl)

## OPEN OCHTEND

WOENSDAG 18 MEI 2022



OP ALLE LOCATIES IN EN NABIJ ELDEN



U BENT VAN HARTE WELKOM OP ALLE LOCATIES  
IN EN NABIJ ELDEN TIJDENS DE **OPEN OCHTEND** OP  
**WOENSDAG 18 MEI 2022** VAN 9.00 - 11.30 UUR

## **Uitnodiging Lucaskerk – Palmzondag en Familiepasen**

### **Palmpaasstokken maken**

Op 10 april is het Palmzondag. We vieren de dag waarop Jezus met zijn leerlingen naar Jeruzalem ging en binnengehaald werd door een menigte mensen die met palmtakken zwaaide. Na deze intocht in Jeruzalem brak een moeilijke tijd aan voor Jezus, waarin hij werd beschuldigd van allerlei misdaden.

We weten hoe het is afgelopen. Alle gebeurtenissen voorafgaand aan de dood van Jezus, herdenken we in de Goede Week, de week tussen Palmzondag en Pasen.



Het is traditie om zelf een Palmpasenstok te maken. De stok heeft de vorm van een kruis: symbool voor het lijden van Jezus. Bovenop het kruis zit een haantje van brood, het brood zoals Jezus dat deelde met zijn leerlingen. De vorm van de haan verwijst naar de haan die kraaide toen Petrus ontkende dat hij bij Jezus hoorde. Aan de stok hangen 30 rozijnen of snoepjes, als symbool voor de 30 zilverlingen die Judas kreeg voor het verraden van Jezus. Uiteraard zit er ook een palmtakje op de stok, een takje waarmee Jezus werd begroet in Jeruzalem. Verder is de stok versierd met eitjes en bloemen, als teken van nieuw leven. Met Pasen vieren we dat Jezus weer is opgestaan en er nieuw leven begint. Op zaterdag 9 april kun je van 13.30-14.30 uur in de Lucaskerk je eigen Palmpasenstok versieren. Neem zelf twee latjes in de vorm van een kruis mee. Wij zorgen voor versieringen en de palmtakjes. Het is fijn als je je vóór donderdag 8 april opgeeft bij Maria Buijs ([mariapiet@hotmail.nl](mailto:mariapiet@hotmail.nl) of 06-51902952)

Op zondag 10 maart vieren we Palmzondag in de viering van 9.45 uur in de Lucaskerk. Jullie zijn daarbij van harte welkom met je palmpasenstok.

### **Goede week**

In de Goede week zijn er nog meer vieringen in de Lucaskerk: Op Witte donderdag is er om 19.00 uur een viering waarin we het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn volgelingen herdenken. Op Goede Vrijdag herdenken we de dood van Jezus aan het kruis in de kruiswegviering om 15.00 uur. Om 19.00 uur is er een viering waarin we bloemen leggen bij het kruis.

### **Familieviering Paaszaterdag**

Op zaterdag 16 april vieren we Pasen, het feest waarbij we herdenken dat Jezus is opgestaan uit de dood. Maar het is ook het feest dat de Joden vieren om te herdenken dat Mozes ze uit Egypte heeft weggeleid. De maaltijd is een belangrijk onderdeel van het feest. We laten zien hoe de Joden dat vieren.

Pasen is het feest van een nieuw begin: Jezus kwam opnieuw tot leven. Dit vieren we in de familieviering op 16 april om 18.00 uur in de Lucaskerk. Het kinderkoor is er ook weer met mooie liedjes. Kom je ook?



# Wijkcoach

**Aan elke school in Arnhem is een vaste wijkcoach verbonden vanuit het wijkteam. Zo ook op onze school.**

Je kunt bij een wijkcoach terecht als je vragen heeft over bijv. ontwikkeling of omgaan met opvoeding, gebeurtenissen die je kind raken, bijvoorbeeld een overlijden van een naaste of een scheiding. Maar je kunt bij de wijkcoach ook terecht met vragen over geldzaken zoals schulden, wonen, huishoudelijke ondersteuning of het zoeken naar een vrijetijdsbesteding. De wijkcoach denkt mee, geeft advies, biedt begeleiding of verwijst als dat nodig is door naar passende ondersteuning.

De school (IB-er of leerkracht) kan je in contact brengen met de betrokken wijkcoach. Of van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur kun je bellen met het Serviceteam, 088-2260000.

*Wijkteams zijn er voor jou - Wijkteams Arnhem*